

“Snelheid maakt het verschil”

- Jantine Pracht

Hoelang duurt een rechtszaak eigenlijk? Het komt regelmatig voor dat rechtszaken jaren duren. Dat het ook snel kan gaan merkte ik enige tijd geleden.

Op dinsdagavond word ik om 21 uur gebeld. Een huisarts vraagt of een patiënt van hem mij mag bellen. De patiënt en zijn echtgenote worden uit hun huis gezet.

Ik loop woensdagochtend nog in mijn badjas als om 7.31 uur de telefoon gaat. De echtgenote. Vrijdag staat de deurwaarder voor hun deur om het huis te ontruimen. Dat terwijl haar ernstig zieke man aan het laatste stukje van zijn leven is begonnen.

Hulp kan niet langer wachten. Een dilemma want mijn kinderen zaten met smart te wachten op het dagje kermis dat mama had beloofd. Terwijl ik mijn laptop openklap zeg ik: *‘Misschien valt het mee, ik ga eerst bellen met de advocaat van de tegenpartij. Die zal toch zelf ook wel vinden dat dit niet kan?’*

Inmiddels is het 11.27 uur en nog geen oplossing in zicht. Ik bel de rechtbank en vraag hoe snel de rechter zich over deze zaak kan buigen. *‘Als de concept-dagvaarding voor 14 uur wordt gefaxtdan kan de zaak morgen om 13.00 uur plaatsvinden. Gaat dat lukken mevrouw Pracht?’* ‘Uhhh... ja daar ga ik voor zorgen’ en in één adem roep ik: *‘Kindjes, we gaan nog even langs kantoor.’*

Daar aangekomen is mijn compagnon Bas van Batenburg mijn redder in nood. Hij kijkt mij aan en zegt: *‘Zo kinders jullie gaan met mij naar de kermis. En jullie moeder mag lekker niet mee!’*

Als iedereen het kantoor op de Zuidpool-singel heeft verlaten, ga ik van start. Ik tik de dagvaarding, de feiten spreken voor zich. Deze man heeft nog maar kort te leven, de stress van de ontruiming zal zijn dood worden. Ik kijk op de klok als de laatste bladzijde door de fax gaat. Het is 13.59 uur. Gelukt!

Rond 16.00 uur hoor ik de deurbel. Bij het open van de deur zie ik mijn kinderen



● Bas van Batenburg en Jantine Pracht van advocatenkantoor Van Batenburg & Pracht.

met een gezicht vol suikerspin(resten) *‘Mam, we zijn in de rups geweest en Bas werd misselijk.’*

Donderdagvroeg overleg ik nog een keer met de advocaat van de tegenpartij. Helaas levert dat niets op. Dus vlug de auto in naar de rechtbank. Ik voel gezonde spanning. Weet ik alle feiten? Wat zou de tegenpartij kunnen zeggen? En hoe ziet mijn cliënte er überhaupt uit?

Zonder te weten hoe ze eruit zag, herkende ik haar meteen. Een mooie vrouw, die doorleefd was, moe, gespannen en op.....té op om in haar eentje de strijd te voeren.

Om precies 13.00 uur begint de zitting. Een groot contrast. Aan de ene kant emotie, leed, en wanhoop en aan de andere kant zakelijke belangen, het eerder gewezen ontruimingsvonnis en geld. Het was zeker geen gelopen race. Was er hier sprake van een noodtoestand?

14.32 uur; Er is direct een mondelinge uitspraak. Gewonnen! De ontruiming mag niet doorgaan. Wat een enorme opluchting!

Bent u ook op zoek naar een advocaat die u snel en persoonlijk te woord staat?



VAN BATENBURG & PRACHT
ADVOCATEN

www.vanbatenburg-pracht.nl